

Beste donateurs,

Dit is onze jaarlijkse nieuwsbrief, met daarin onder andere een samenvatting van het jaarverslag, informatie over onze studentes en het financiële jaarverslag. Wat betreft de financiën: helaas zijn het voor ideële organisaties lastige tijden. Ondanks de crisis zijn we erg blij dat we nog steeds op uw steun hebben kunnen rekenen. Dank daarvoor!

En last but not least het volgende: Nelson Mandela is een paar weken geleden (18 juli) 95 jaar geworden. Het was een tijdje de grote vraag of hij zijn verjaardag zou halen. Het schijnt, na ruim een maand in het ziekenhuis gelegen te hebben, iets beter met hem te gaan. In deze nieuwsbrief als eerbetoon aan deze man een overzicht van zijn veelbewogen leven.

Berichten van enkele studentes

Elk jaar vragen we onze studentes om ons een verslag te sturen met een overzicht hoe het met hen gaat, hoe de studie vordert en wat ze zo al mee maken in Zuid Afrika. Hieronder de verhalen van vier van de studentes. Er zijn studentes die een goed of een zwaarder jaar hebben gehad.

Aluta (studente accountancy en door ons ondersteund sinds 2010) heeft een goed jaar gehad. Ze is nu over de helft van haar studie accountancy en is al aangenomen als trainee door Price Waterhouse Coopers na het behalen van haar diploma.

Verder is zij zeer actief als vrijwilligster in een project voor jongeren in de gevangenis, ze is mentor van Internationale studenten en actief in een mentorprogramma voor zwakke middelbare scholen in Kaapstad.

In 2013 richt ze zich geheel op dit laatste programma zodat haar studie niet in de knel komt.

Voor Siyantanda (studente accountancy, ondersteund door Malibongwe vanaf 2013) heeft dit jaar twee nieuwe inzichten gegeven. Ten eerste dat in het onderwijs vrouwen niet onder doen in prestatie van mannen maar ze zijn zelfs vaak beter. Zeker in de kunsten, worden vrouwen tegenwoordig zeer gewaardeerd. Persoonlijk is ze dit jaar tot het inzicht gekomen dat ze na afronding van haar eerste graad in accountancy over wil stappen naar architectuur.

Siphesihle (studente maatschappelijk werk, ondersteund sinds 2011) begon het jaar heel gelukkig: ze was geen eerstejaars meer en de studie werd interessanter. Door het regelmatig wegvallen van de elektriciteit in de examentijd en het samenvallen van de tentamens van haar hoofd- en keuzevakken, werd het einde van het studiejaar nog heel zwaar.

Pfariso (studente rechten met financiële ondersteuning vanaf 2012) vond het dit jaar erg moeilijk om goede sociale contacten aan te gaan op de universiteit. Ze was wel zeer actief in haar politieke partij en heeft zich daarin erg ontwikkeld. Persoonlijk en financieel was het een enorm zwaar jaar. Haar moeder kon haar niet meer financieel ondersteunen na de dood van haar vader. Haar moeder verdient 1200 rand maar haar studerende oudere broer had al 900 rand nodig voor huisvesting en 500 voor voedsel. Voor haar bleef er niet veel over en ze moest vele nachten met honger naar bed. Het was heel moeilijk om haar studiegenoten te

zien lunchen terwijl ze zelf niets kon kopen. Ze hield de problemen voor zichzelf. Ze heeft nu een klein baantje als mentor voor 250 Rand maar dat geld stuurt ze naar haar moeder, grootmoeder en twee broers. Ze wordt hier wel een sterke vrouw door, vindt ze zelf.

Afgestudeerd

Euvon, één van onze studentes, heeft in mei haar diploma gekregen.

Ze heeft in drie jaar tijd de lerarenopleiding gedaan, in combinatie met een druk gezin en een baan. Ze heeft echt hard gewerkt.

Daarbij is ze ook nog met lof geslaagd.

We zijn trots op haar.

Hierbij een foto van haar bij de diploma uitreiking.



Crècheproject

Ook in 2012 hebben we weer crècheleidsters ondersteund om een training ontwikkeling van het jonge kind te kunnen volgen. Zeventien crècheleidsters hebben in 2012 deze 10 weken durende cursus gevolgd en met succes afgerond. Dit was de derde en laatste keer dat we de training gefinancierd heb-

ben. Door het monitoren van de crèches waarvan de leidsters training hebben gevolgd, is gebleken dat de training ten goede komt aan de kwaliteit van omgang met de kinderen.

Op 3 augustus 2012 vond de certificaatuitreiking plaats van de training, hieronder de trotse vrouwen op de foto!



Jaarverslag 2012

Over het jaar 2012 is een jaarverslag gemaakt.

U kunt de volledige versie vinden op de website www.malibongwe.nl. Indien u prijs stelt op een exemplaar op papier kunt u dit ons laten weten, dan wordt het jaarverslag u toegezonden.

Het jaar 2012 was wat rustiger dan 2011, toen we het publieksevenement organiseerden.

Een belangrijk feit is dat de gemeente Delft stopt met haar subsidie aan Stichting Malibongwe in verband met bezuinigingen. Na een gesprek hebben we nog eenmalig een bedrag van €1000,- gekregen. Het is jammer voor ons en voor de vrouwen die we steunen. De gemeente Delft heeft Malibongwe financieel ondersteund vanaf mei 1992. Vanaf deze plaats willen we de gemeente hartelijk bedanken voor hun jarenlange steun en betrokkenheid.

We hielpen 11 individuele vrouwen in 2012 met een beurs. Daarnaast financierden we voor de derde en laatste keer een cursus over de ontwikkeling van het jonge kind. Daarmee is het to-

taal aantal vrouwen die deze cursus volgde gekomen op 58. Hopelijk zullen de kinderen onder de hoede van deze leidsters hier profijt van hebben

Het veelbewogen leven van Nelson Mandela

Hij is het wereldwijde symbool voor gerechtigheid, opoffering en moed. Nelson Mandela: vrijheidsstrijder, martelaar en levende legende met een verleden als advocaat, saboteur en terrorist. Sommigen zouden hem zelfs de titel van filosoof toekennen. Dit jaar is de oud president en vader des vaderlands op 18 juli 95 jaar geworden.

No time to waste

Om in 95 jaar tijd 27 jaar gevangenschap uit te zitten, een land van de onderdrukking te bevrijden, een Nobelprijs voor de vrede in de wacht te slepen en president van Zuid-Afrika te worden, kun je geen minuut verspillen. En dat heeft hij dan ook niet gedaan.

“During my lifetime I have dedicated myself to the struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.” Met deze woorden besloot Nelson Mandela zijn verdediging, voordat hij door het Apartheidsregime tot levenslang werd veroordeeld.

Lastpak Rolihlahla

Op 18 juli 1918 zag Rolihlahla Mandela het levenslicht in een klein dorpje in de hoofdstad van de Transkei, genaamd Mvezo. Zijn vader, familie van het hoofd van de Thembu-stam, overleed 9 jaar later. Rolihlahla, wat in Xhosa ‘lastpak’ betekent, volgde zijn basisonderwijs op een lokale mission school

en werd hier omgedoopt tot Nelson, de naam waarmee hij later geschiedenis zou schrijven. De koosnaam Madiba zou hem later als eerbeton toegekend worden.

Van jongs af aan was Nelson Mandela geïntrigeerd door de verhalen over hoe zijn voorvaders het vaderland verdedigden. Deze verhalen maakten zo’n indruk op de jonge Nelson dat ze hem inspireerden tot zijn eigen strijd voor gerechtigheid. Nelsons ambitie om advocaat te worden en zijn onvermoeibare drive voor gerechtigheid werden verder gestimuleerd door de vernederingen van Apartheid. “Een duizend onwaardige behandelingen wekte in mij een boosheid, een verlangen op om het systeem te bevechten dat mijn volk knechtte.” (Uit: ‘A Long Walk to Freedom’).

Eerste zwarte advocatenkantoor

Samen met collega-advocaat Oliver Tambo opende hij in 1952 het eerste zwarte advocatenkantoor van Zuid-Afrika. Naast zijn werkzaamheden als advocaat bekleedde hij binnen de ANC zowel de functie van Nationaal Vice-President als Transvaal president.

Geïnspireerd door Mahatma Gandhi propageerde Mandela geweldloos verzet tegen het Apartheidsregime. Tevergeefs. Toen resultaten uitbleven en er binnen de ANC meer en meer verdeeldheid ontstond, besloot hij een andere weg in te slaan om zijn idealen te bereiken. Hij werd in 1961 leider van de gewapende tak van de ANC - Umkhonto we Sizwe (MK). Zijn arrestatie in 1963 was een direct gevolg daarvan. Ondanks dat Mandela de daaropvolgende 27 jaren vastzat op Robbeneiland en in andere gevangnissen, groeide zijn reputatie en bekendheid wereldwijd enorm. Vanuit zijn cel werd Mandela het symbool voor de strijd tegen Apartheid. Zuid-Afrikaanse kinderen groeiden op met verhalen over

Nelson Mandela, die naarmate de jaren verstreken steeds mysterieuzer werd. Het feit dat er zelden foto's van hem verschenen, droeg aanzienlijk bij aan de mythe.



Free Mandela

Ondertussen groeide de weerstand tegen het Apartheidsregime, dat nu met internationale boycots en toenemend verzet van de Black Consciousness Movement (BCM) geconfronteerd werd. De kreet 'Free Mandela' werd nu niet alleen door de lokale bevolking geuit, maar kreeg meer internationaal gewicht en werd steeds dwingender.

Voor de blanke regering zat er uiteindelijk niets anders op dan Mandela op 11 februari 1990 vrij te laten. De vrijlating werd uitbundig gevierd en wereldwijd gevolgd op miljoenen televisieschermen overal ter wereld. Dat Mandela niet stil had gezeten in de gevangenis werd direct duidelijk toen hij verklaarde zich volledig te wijden aan zijn ideaal van een verenigd Zuid-Afrika, waar blank en zwart elkaars gelijken zijn. Zijn eerste toespraak op de The Grand Parade in Kaapstad, vanaf het balkon van het stadshuis, is legendarisch.

Onderhandelingen met de Klerk

Hij hervatte zijn positie als leider van het ANC en onderhandelde met president F.W. de Klerk voor de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. En met succes, want in 1994 werd Nelson Mandela de eerste democratisch verkozen president van Zuid-Afrika, dat vanaf dat moment als de Regenboognatie bekend zou komen te staan.

Velen vreesden voor geweld, wraak en onrust door de nieuwe machtsverhoudingen. Veel blanken verlieten in die jaren ongerust Zuid-Afrika en zochten hun heil in landen als Engeland, Australië en de Verenigde Staten.

Mandela nam gewaagde stappen en risico's om zijn idealen te bereiken. Hij spoorde elke bevolkingsgroep aan tot vrede en vereniging, ondanks de complicaties van het verleden dat dit land getekend had. Als toonbeeld van vergeving leidde Mandela het nieuwe Zuid-Afrika naar een democratie.

Zijn rol als president werd in 1999 overgenomen door Thabo Mbeki, maar als geestelijk leider, icoon en inspiratie zal niemand hem ooit kunnen vervangen. Ook de opvolger van Mbeki - de huidige president Jacob Zuma - is daar helaas geenszins in geslaagd. Onder zijn leiding is de ANC de laatste jaren jammerlijk genoeg ogenschijnlijk alleen maar verder uit elkaar gevallen.

"If there are dreams about a beautiful South Africa, there are also roads that lead to their goal. Two of these roads could be named Goodness and Forgiveness." (Nelson Mandela)

Bron: www.KaapstadMagazine.nl

De werkgroep Zuidelijke Afrika afdeling Delft heeft een groot feest georganiseerd ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson Mandela. Stichting Malibongwe was op dat moment, mede door werkgroepleden, in oprichting.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

inkomsten	2012	2011	uitgaven	2012	2011
giften	€ 860,00	€ 3.615,00	Kamer van Koophandel	€ 24,08	€ 26,64
vaste donateurs	€ 7.732,74	€ 6.307,74	porto/nieuwsbr./nwjrskaart	€ 105,38	€ 121,86
t.b.v. crècheproject:			transactiekosten ING	€ 392,03	€ 362,78
St. Fidos ideële doelen	€ -	€ 2.500,00	studiebeurzen	€ 10.996,50	€ 12.831,72
Keizersgrachtkerk	€ -	€ 900,00	crècheproject Mamelodi	€ 7.034,26	€ 7.788,56
St. Goede Doelen	€ -	€ 1.000,00	manifestatie 20/8	€ -	€ 1.433,50
Publieksprijs Delft	€ -	€ 1.500,00	onkosten reis Zuid-Afrika	€ -	€ 45,00
manifestatie 20/8	€ -	€ 570,00	kosten website	€ 59,50	€ 59,50
bijdrage gemeente	€ 3.000,00	€ 2.000,00	notariskosten	€ 178,50	€ -
foutieve boekingen	€ 23,99	€ 23,99	abt.INGbank zakelijk	€ 134,77	€ 83,14
terugboeking beurs	€ 2.117,16	€ 1.157,57	foutieve boeking	€ 23,99	€ 517,66
rente	€ 602,92	€ 677,13	diversen	€ -	€ -
diversen	€ -	€ -	saldo	€ 4.612,20-	€ 3.018,93-
totaal	€ 14.336,81	€ 20.251,43	totaal	€ 14.336,81	€ 20.251,43

BALANS 2012

activa	2012	2011	passiva	2012	2011
rekening-courant 31-12	€ 3.707,87	€ 2.422,99	reserve	€ 15.144,44	€ 11.256,64
ASN-rekening 31-12	€ 21.436,57	€ 27.333,65	crècheproject Mamelodi	€ -	€ 8.000,00
			reservering studiebeurzen	€ 10.000,00	€ 10.000,00
			nog te betalen	€ -	€ 500,00
totaal	€ 25.144,44	€ 29.756,64	totaal	€ 25.144,44	€ 29.756,64

toelichting:

We hebben dit jaar 11 vrouwen kunnen ondersteunen en het crècheproject afgerond (zie elders in de Nieuwsbrief). De reserve bedraagt € 25.144,44 waarvan € 10.000 is gereserveerd voor de studentes. De resterende € 15.000 is nodig voor de continuïteit en nieuwe aanvragen. Op deze manier hopen wij ons werk te kunnen blijven doen met uw onmisbare steun.

